

Nooit vragen, nooit klagen,
haar handen hebben voor mij gewerkt,
haar hart heeft voor mij geklopt,
haar ogen hebben mij tot het laatste gezocht.



Dankbare herinnering aan
MEVROUW

Jacqueline
VANCOPPENOLLE

weduwe van de Heer
Pascal VAN OVERMEEREN

geboren te Ronse op 29 maart 1959
en er schielijk overleden
op 2 februari 2002,
gezalfd met het H. Oliesel.

Lieve mama,

Je nam in alle stilte en vrij onverwachts
afscheid van dit mooie leven. Het maakt
mij stil en verdrietig nu ik alleen achterblijf.

Dankbaar om alles wat ze voor mij heeft
gedaan. Ze was een zeer grote steun voor
mij, maar toch ben je te vroeg heenge-
gaan, maar ik zal je nooit vergeten mama.
Er was nog een plaatsje vrij voor jou
mama, naast papa, en die heb je te vroeg
ingenomen. Bedankt dat je er was voor mij.
Ik zal aan je denken en je in mijn hart en
gedachten bewaren.

Slaap zacht, lieve mama.

Severine.

Severine VAN OVERMEEREN, *haar dochter;*

René † en Suzanne VANCOPPENOLLE-
VAN DE PUTTE, *haar moeder;*

Daniel en Arlette VAN OVERMEEREN-CANS,
haar schoonouders;

De families VANCOPPENOLLE-VAN DE PUTTE
en VAN OVERMEEREN-CANS,

danken U voor uw gebed en medeleven.



*Wij bewaren U
in ons hart.*